

På laksetogt til Bornholm april 2020

Som så meget andet så blev en planlagt fisketur med Sjællands Småbådsklub aflyst ligesom Trolling Master Bornholm blev aflyst..... Øv Øv Øv... havde set frem til 2 ugers ophold på Bornholm, hvor jeg sammen med gode fiskekammerater skulle have trolling-fisket efter laks på dagene med godt vejr til at sejle og fiske.

Men jeg havde et sommerhus, som jeg kunne låne og Kasper (sønnike) havde både tid og lyst til at tage med til Bornholm. Vi pakkede båden (læs: fiskegrej) og diverse mad, ligesom jeg fik ombooket færgebilletten til fredag d. 17. april med natfærgen fra Køge til Rønne. Vejrudsigten så god ud og det så ud til, at det skulle være en uge med gode muligheder for at komme på vandet.

Båden blev sat i vandet i Hasle havn og havneplads betalt til de næste 6 dage.

Der var godt nok store bølger, men det gik fint med at sætte grejetsolen skinnede og humøret var højt. Vi satte 2 stænger i hver side på downriggerne og 3 sideplanere i hver side, hvor blinkene blev belastet med 40 – 50 gram.

Det bliver hurtigt meget dybt og der er kun 2 sømil ud til 40 m kurven fra Hasle. På første dag fiskede vi mest i området mellem Hasle og Hammer havn og trollede ud over "Nordvest På", hvor der er over 50 m dybt og tilbage til 40 m kurven ved "Ubåden".

Knarren gav lyd fra sig fra den ene stang, som var sat i 80 fod på downriggeren i styrbord side med et gul/grøn blink fra Savage Gear. Kasper tog stangen og begyndte at fighte laksen, som efter en kort fight kom ind til båden og blev nettet rigtig fint. Der var jubel i båden med den gode start med en laks på 4,8 kg i kølekassen.

Om lørdagen sejlede vi op til "Davids Banke" fra tidlig morgen og satte grejet igen med nogenlunde samme set-up. Da sidste stang var sat, gik der kun 10 minutter og så vrælede knarren fra den ene stang, som var sat ud som anden sideplaner i bagbordsside. Kasper tog igen stangen og begyndte på fighten. Det var tydeligvis en rigtig god fisk og jeg begyndte at rydde alle stængerne, så laksen ikke snoede sig rundt om andre liner.

Kasper lagde maksimalt pres på laksen, men sørgede hele tiden for, at bremsen kunne løsne lidt line når den trak væk fra båden. Laksen havde trukket over 300 m line af og den havde ikke tænkt sig at komme med ind. Båden sejlede med minimum fart ... under 2 knob og da der var gået en halv time uden at Kasper kunne få laksen tættere på båden var jeg nødt til at sætte motoren i neutral flere gange selv om det er lidt risikabelt i forhold til, at linen blev slækket og krogen kunne falde ud af kæften.

Efter en time begyndte vi at kunne se laksen, hvor den nu - næsten - var klar til at blive nettet. Først skulle den lige have de sidste 2 udløb og derefter kom den hen til båden.....og den var mega flot i vandet (turde ikke bruge tid på fotosbeklager). Vi fik den i nettet i første forsøg..... og hold op, hvor var den stor..... vanvittig flot..... og så skulle vi være 2 om at trække den ind i båden. Nu blev der jublet og danset i båden..... det var helt vildt overvældende. Vi vejede den til mellem 16 og 17 kg i båden, men ved kontrolvejning land blev den vejet til 16,2 kg. Da den skulle ned i køleboksen kunne vi godt se, at køleboksen kun lige kunne lukkes, hvis vi lige pressede laksen ned 😊. Resten af dagen mærkede vi ikke til flere laks..... men det gjorde heller ikke noget 😊.



Kasper med 16,2 kg laks ved Bornholm

Søndag og mandag fangede vi ikke noget, men havde 3 gode udløb med laks, men som desværre hoppede af krogen. Det var på sideplanerne i både styrbord og bagbord side på toby 30 gram i kobber og på det gul/grønne blink fra Savage Gear. Dagene gik med max hygge og madlavning..... Det er helt fantastisk at kombinere fiskeriet med hygge på båden.

Tirsdag fik vi igen en fin laks på 4,9 kg på en Toby 30 gram i kobber efter en sideplaner i bagbordsside ude på ca. 46 m vand ud for Vang. Det var helt dejligt efter et par nulture.

Onsdag var vi ude igen, hvor først startede kl. 12 på grund af vejret, hvor vi ikke kunne finde laksene, men sluttede af med en familietur om aftenen, da vi havde fået besøg af Majbritt og Laura.

Torsdag tog vi båden op af vandet og så stod den på sightseeing med familien resten af ugen. Bornholm er en fantastisk ø på mange måder. Befolkningen trækker tempoet ned i et dejligt tempo og har overskud til de stressede dansker, som kommer på besøg. Naturen er fantastisk både på land og i vandet og kan kun anbefale at tage en uge eller 2 på Bornholm.

Øvrige billeder fra turen kan ses på dette link : <https://photos.app.goo.gl/tX11ugmkekHjpRHX9>

Knæk og bræk, Allan Scheller